

De gulden regel



BAHA'I

Leg op geen enkele ziel een last waarvan u niet zou willen dat zij u zou worden opgelegd en wens niemand de dingen toe die gij niet voor uzelf zou wensen.

Gleanings, Baha'u'llah



BOEDDHISME

Kwets anderen niet met wat jou kwetst.

Udana-Varga 5.18, Boeddha



CHRISTENDOM

Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doet dat ook voor hen. Dat is de Wet en de Profeten.

Mattheus 7,12, Jesus



CONFUCIANISME

Wat je zelf niet aangedaan wilt worden, doe dit ook anderen niet aan.

Analecten 15.23, Confucius



HINDOEÏSME

Dit is de hoogste plicht: doe niet aan anderen wat jezelf pijn zou doen en wens hen toe wat jezelf verlangt.

Mahabharata 5:1517



INDIAANSE SPIRITUALITEIT

Haat of behandel uw naaste niet slecht, want je doet hem geen kwaad, maar uzelf.

Pima gezegde



ISLAM

Je gelooft pas echt als je voor anderen wenst wat je voor jezelf wenst.

Hadis, Profeet Mohammed



JAÏNISME

Behandel iedereen in de wereld zoals je zelf behandeld wil worden.

Sutrakritanga, Mahavira



JODENDOM

Doe je naaste niet aan wat kwetsend is voor jou. Dit is de hele Thora; al de rest is uitleg.

Talmud, Shabbat 31a, Hillel



SIKHISME

Ik ben voor niemand een vreemde en niemand is een vreemde voor mij. Inderdaad, ik ben een vriend voor iedereen.

Guru Granth Sahib, p.1299



TAOÏSME

Zie de voorspoed van uw naaste als uw eigen voorspoed en het verlies van uw naaste als uw eigen verlies.

T'ai Shang Kan Ying P'ien, 213-218, Lao Tzu



UNITARISME

We bevestigen en stimuleren respect voor het onderling afhankelijke netwerk van alle leven waarvan wij deel uitmaken.

Unitaristisch principe



ZOROASTRISME

Doe anderen niets aan wat jezelf zou kwetsen.

Shayast-na-Shayast 13.29